

IN MEMORIAM

Antti Arjas 1940–2025

En betrodd man inom industrin och en förebild för pappersingenjörer

Teknologie doktor, professor Antti Arjas avled lördagen den 8 mars 2025 i Esbo på grund av en snabbt framskridande sjukdom.

Arjas föddes den 16 december 1940 i Helsingfors i ingenjörsfamiljen Olavi och Kaja Arjas. Han tog studenten från Tammerfors finska samskola 1959 och inledde därefter sina studier vid Tekniska Högskolan. Arjas var den första i Finland att ta doktorsexamen i pappersteknik under den legendariska professor Niilo Ryti 1970. Antti Arjas gifte sig med Anneli Höckert 1962, och de fick tre döttrar. Efter Annelis död 2006 fann Antti en ny partner, Marketta, med vilken han delade ett lyckligt äktenskap i 18 år.

En lång karriär inom skogsindustrin tog honom till olika ledande positioner över hela Finland, inklusive Valkeakoski, Simpele, Kajana, Myllykoski och slutligen Esbo. Som en forskningsorienterad yrkesman med ett brett nätverk fick Arjas ett betydande ansvar i utvecklingen av produktionsenheter och forskning, inklusive utvecklingen av nya papperskvaliteter innehållande mekanisk massa.

Från slutet av 1970-talet var han också en betrodd representant och påverkare i flera inhemska och internationella samarbetsorganisationer, inklusive Finnapp, Finlands Pappersingenjörssförening, EUCEPA, CEPI, Marcus Wallenberg-stiftelsen och Honorary Committee för Paper Industry International Hall of Fame. Arjas var också medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Finlands Tekniska Vetenskapsakademi (TTA).

Arjas valdes första gången till styrelsen för skogsindustrins Centrallaboratorium Ab, KCL, 1982 och blev senare dess VD 1993, en roll från vilken han gick i pension 10 år senare. Arjas främjade starkt utnyttjandet av KCL:s forskningsresultat inom industrin och samarbetet mellan forskning och produktion, med betoning på överföring av kunskap till fabrikena. Han främjade också KCL:s internationella nätverk och deltagande i nordiska och europeiska forskningsaktiviteter, inklusive EU:s forskningsprogram.

Under sin karriär mottog Antti Arjas många utmärkelser både nationellt och internationellt, inklusive TAPPI Fellow-utmärkelsen och Zellchemings Walter-Brecht-minnesmedalj. En av de organisationer som låg Antti varmt om hjärtat var Finlands Pappersingenjörssförening, PI (numera Trädförädlingsingenjörerna rf), där han var aktivt engagerad ända från 1960-talet, bl. a. som ordförande i styrelsen och chefredaktör för den ledande läroboken om papperstillverkning. Antti Arjas erhöll föreningens alla högsta erkännanden och utsågs till dess hedersmedlem i PI 2007. Han tilldelades Finlands Vita Rosens orden, Första klassens riddarkors, 1996. Arjas hade militärgraden major.

Frimureri var också ett viktigt ideologiskt hem för Antti i över 50 år. Han deltog på olika sätt i broderskapets verksamhet och välgörenhetsarbete och uppnådde titeln hedersfrimurare.

Familjen var viktig för Antti. Han hade alltid tid för sina döttrar och åtta barnbarn. För Anttis familj var kärleken till musik och familjens stuga vid sjön Kallavesi viktiga. Efter att barnen vuxit upp blev Berner Sennenhundar en ny hobby.

Allt Antti tog sig an gjorde han med hela sitt hjärta. Ända från början av sin karriär var Antti en pelare i sin gemenskap och en fadersgestalt som osjälviskt hjälpte och stödde yngre forskare i deras arbete och karriärplanering. En brett bildad, alltid vänlig gentleman med fluga var en välkänd och respekterad kollega bland flera generationer av trädförädlingsingenjörer.

Jan-Erik Levlin, Antti Lindqvist, Pirkko Molkentin-Matilainen, Annikki Vehniäinen
Författarna är kollegor och vänner till Antti Arjas.